

SONGS OF PRAISE 2 maart 2025

Presentatie en begeleiding: ds. Erick Versloot

U roept ons samen als kerk van de Heer

verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed
als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn. Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer / zijn geroepen tot
één hoop, tot uw eer / Heer, geef vrede die ons
samenbindt / Vader, maak ons één! 2x

Refrein 2x

Tekst: Hans Maat. Muziek: Frans Korpershoek.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,))
Hij maakt alle dingen wel.) bis

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
Sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,)
en vernieuwt mijn levenskracht.) bis

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,

In het zalig Vaderhuis.

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:)
"Jezus leidde m' al de weg.") bis
Tekst F. Crosby Vertaling M.S. Bromet Melodie R. Lowry

1 Het licht is ons voor-gegaan
en straalt als een lo-pend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
in vre - de kun-nen gaan.

Dit licht is voor ons de zon / Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht / met liefde overwon.

Tekst Sytze de Vries Muziek Christiaan Winter

Licht van de wereld / u scheen in mijn duisternis / nu mag
ik zien wie u bent / Liefde die maakt dat ik u wil kennen
Heer / bij u wil zijn elk moment.

Refrein: Voor U wil ik mij buigen / U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig u bent
zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer / U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht / bent als een kind naar de
wereld gekomen / legde Uw heerlijkheid af. Refrein 2x

En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed. 2x Refrein 2x
Tekst en melodie Tim Hughes vertaling Peter van Essen

1. unisono 2. canon
① ②
Woord dat ruim-te schept, toekomst, wijd licht land
waar ge-rech-tig-heid als ri-vie-ren stroomt,
waar een wijn-stok bloeit te-ge-n klip-pen op -
e - ven is het waar en dan is het weg.
Toon mij niet ver-geefs wat mijn ziel ver-langt,
geef dat ik vol-hard in uw ver - ge-zicht.

Gloria, gloria, in excelsis Deo,
Gloria, gloria, alleluja, alleluja!

Muzikaal intermezzo

Ik zoek mijn onderkomen

I vow to thee my country

1 Ik zoek mijn on-der-ko-men voor-bij de ho-ri - zon.
De lief-de wil er wo-nen, de trouw is er de bron.
De lief-de zon-der vra-gen, zo eer-lijk als goud,
die al-ler-groot-ste ga-ve aan ons toe-ver-trouwd.
Zij is niet te be-ta-len, want zij heeft geen prijs.
De lief-de zal nooit fa-len waar zij ons we-gen wijst.

Waar is het dan verborgen, dat verre vaderland?
Dat visioen van morgen, uit Gods eigen hand
Het staat ons te gebeuren, heeft liefde als poort
Het opent zijn deuren op ons erewoord
Dit land van onze dromen staat in ons hart gebrand
De weg om er te komen schreef God in onze hand

Tekst Sytze de Vries Muziek Gustav Holst

Zingt volop Gods lof de hemelen rond.

Verblijdt u in Hem een lied in de mond,
Gij engelen, machten voor zijn aangezicht
En zingt u te buiten in 't hemelse licht.

Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor
stem in met het lied dat daar wordt gehoord.
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem die u leerde
zingen. Geef liefde uw stem!

Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank!
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord van wat hij
gedaan heeft en zing het dan voort

Zingt volop Gods lof want waardig is Hij
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij
tot leven geroepen, voor liefde bestemd. Besteed dan uw
adem aan zingen voor Hem!

Tekst H.W. Baker Vertaling Sytze de Vries Melodie C.H. Parry

Mag ik jou tot zegen zijn

naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan
gaan waar Hij ons wijst.

Laat ons delen in zijn liefde
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren
uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven
leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven
omdat Jezus bij ons is.
Laat ons delen, laat ons geven
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven
omdat Jezus bij ons is.

Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Tekst J. Rankin Vertaling G. Landman Melodie R. Vaughan Williams

Aan de uitgang is er een collecte t.b.v. 't Swanenburghshofje te Gouda.

De volgende Songs of Praise is op **zondag 6 april** om
19.00 uur in de Lutherkerk m.m.v. Martine Broere piano
en Eric Bette presentatie. Heeft u een verzoeknummer,
schrijf dan naar songsofpraise@pge.nu of meld het in de
Emmaüs kerkapp onder Songs of Praise.